

חורבת בית לוי

עונה מומלצת: כל השנה.

התאמה: כל המשפחה.

קושי מסלול: קל

אורך מסלול: כקילומטר

משך מסלול: כשעתיים

מפה: מפת סימון שבילים מס' 9, מבואות ירושלים

(מהדורה אחרונה ומעודכנת ביותר הודפסה בשנת 2006)

הגעה ממחלף קריית גת של כביש 6:

יורדים מכביש 6 ופונים שמאלה, בכביש מס' 35 לכיוון בית גוברין. פונים ימינה בכביש מס' 3415 ללכיש ואמציה. חולפים על הפניה ימינה ללכיש וממשיכים ישר למושב אמציה. בכיכר שבכניסה לאמציה מסתובבים וחוזרים חזרה (למעשה ניתן לפנות גם קודם, אלא שאז לא ניתן להסביר מאיזו מהדרכים יש לפנות). פונים ימינה בפניה השנייה (דרך אספלט צרה ומשובשת שלפניה פניה בדרך עפר). נוסעים ישר עד שמגיעים למזלג שבו קובית בטון קטנה קטנה שעליה כתוב "סכנה שטח אש". פונים ימינה. בצומת ה-T פונים שמאלה ואחר כך שוב שמאלה בעלייה, בדרך עפר שבשוליה לוח פח שעליו כתוב "ציר צביקה". החורבה נמצאת בקצה העלייה.

מסלול מעגלי, אין צורך בהקפצת רכבים

ציוד נדרש: נעלי הליכה, מים, כובע ופנס.

- החורבה נמצאת בשטח אש. הביקור בה אפשרי בסופי שבוע ובחגים בלבד.

חורבת בית לוי נחבאת בין גבעות קרטוניות רכות אי שם בלב השפלה. בעונה זו עדיין טובל האזור בירק ופריחה. משיפוליה המערביים של הגבעה שעליה זרועים שרידיה נפתח הנוף לעבר תל מרשה, מישור החוף והים. כאן נמצא הממצא הארכיאולוגי המרשים ביותר לציבור הרחב: שרידי כנסייה ביזאנטית מהמאה החמישית לפני הספירה. הכניסה הראשית אל הכנסייה מתוך חצר מרוצפת גדולה שבשוליה שרידי חדרים. חלק מהחוקרים סבורים שמדובר במנזר. רצפת הכנסייה עשויה פסיפס יפה שבו דגם אמפורה (כד גדול) שממנו יוצאת גפן גדולה, המסמלת את עץ החיים. דליות הגפן עשויות כמדליונים ובהם מופיעים בעלי חיים שונים. החלק המעניין ביותר בפסיפס נמצא בחלקו הצפוני; אוניית מפרש. המורמונים קושרים בין המסופר בספר מורמון המקודש להם, שחובר על ידי מייסד הדת ג'וזף סמית' (בשנת 1830) לבין שם האתר והממצא. על פי הכתוב בספר נביא בשם להי עשה את דרכו



יותם יעקבסון

הרצאות, צילום וכתיבה, הדרכה בארץ
ולאורך נתיבי הסחר הקדומים באסיה

מארץ הקודש מערבה כדי להפיץ את בשורתו. לפיהם, שם החורבה הדומה לשם האיש מעיד שזהו כור מחצבתו בעוד הספינה מסמלת את הכלי שבו יצא לשליחותו.

לצד הכנסייה פזורים בשטח שרידים רבים נוספים. באחת המערות התגלתה הכתובת "אלוהי ירושלים", המשוכנת היום בכבוד רב במוזיאון ישראל ובמערה אחרת התגלתה הכתובת "ישוע כאן". בעקבות כמה עונות חפירה נוקו חלק מהחללים התת-קרקעיים והוסדרו לביקור (שמתאפשר כל עוד במקום אנשים מהחפירה). אומנם אין עדיין כל שילוט מוסדר באתר אך המסיירים בשבילים הצרים ימצאו מערות קולומבריום ענקיות ובתי בד תת-קרקעיים. בסמוך לאחד מהם, שבכניסה אליו חרוטות מנורות שישה קנים, ישנו מקווה גדול שאליו יורדים בשבע מדרגות ענקיות. המעיד על אופיו היהודי של הישוב). אחד הממצאים יוצאי הדופן הוא אורווה חצובה במערה, שבה השתמרו נקודות לקשירת הסוסים ואבוסים ועוד.

כל הזכויות שמורות ליותם יעקבסון ©

עודכן בתאריך 14.4.2012